

Η εκπαιδευτική μου θητεία στο 1<sup>ο</sup> Γυμνάσιο Μεγάρων ξεκινά το 1993, με Διευθύντρια την κα Ευγενία Μυσίρη και Υποδιευθύντρια την κα Μαρία Θωμά. Διδάσκοντας μαθήματα Θετικής κατεύθυνσης, βάζω στόχο την οργάνωση του Εργαστηρίου Φυσικής και Χημείας, προκειμένου οι μαθητές να συμμετέχουν σε πειράματα και να βιώνουν τα μαθήματα αυτά στην πραγματική τους διάσταση, όσο είναι αυτό εφικτό. Συμμετέχω, επίσης, σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου, είτε πρόκειται για εκδρομή είτε για σχολική εορτή.

Με τη συνταξιοδότηση της, εξέχουσας σε όλους τους τομείς, κας Μυσίρη το 1997, επικεφαλής της Διεύθυνσης αναλαμβάνει η κα Θωμά και στη θέση του Υποδιευθυντή τοποθετούμαι εγώ. Πρόκειται για μια θέση νευραλγική, σημαίνουσα, με αυξημένες ευθύνες και αρμοδιότητες, την οποία ωστόσο υπηρετώ με γνώμονα το μαθητή και τους συναδέλφους και με κύριο σκοπό την αρμονική και ευρύθυμη λειτουργία του σχολείου. Στη διάρκεια αυτών των ετών, το 1<sup>ο</sup> Γυμνάσιο μετονομάζεται σε «ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟ», τιμής ένεκεν του Ευκλείδη, Μεγαρέα φιλοσόφου και μαθητή του Σωκράτη, και συμμετέχει σε πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πολιτιστικών και τεχνολογικών δρωμένων και εκδηλώσεων.

Μετά από 13 συναπτά έτη στη θέση του Υποδιευθυντή και όντας αρωγός στην προσπάθεια της κα Θωμά για την ποιοτική αναβάθμιση του σχολείου μας, και μετά από τη μακρόχρονη και εξαιρετική συνεργασία μας, αναλαμβάνω, κατόπιν της συναταξιοδότησής της, τη Διεύθυνση του σχολείου κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011. Τη χρονιά αυτή λαμβάνουν χώρα ποικίλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, με αποκορύφωμα τη σχολική εκπαιδευτική εκδρομή στην Ιταλία, στην οποία και συμμετείχα, στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος. Πρόκειται για μια καινοτόμο και πρωτοποριακή για τα δεδομένα της πόλης μας εκδήλωση, στην οποία συμμετείχε η πλειοψηφία των μαθητών και η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Οι δεσμοί μου, ωστόσο, με το συγκεκριμένο σχολείο, δεν περιορίζονται μόνο στην παρουσία μου ως καθηγητής, αλλά η απαρχή τους βρίσκεται πολλά χρόνια πίσω, όταν φοιτούσα ως μαθητής του Εξαταξίου τότε Γυμνασίου. Είχα την τιμή να έχω καθηγητές τον

αείμνηστο κο Σωτήριο Τροίσκο, καθώς και τη μετέπειτά σύζυγό του κα Ευγενία Μυσίρη. Πολλά και ποικίλα τα συναισθήματα αναλογιζόμενος τον κύκλο της ζωής και τη μεγάλη σύνδεση και επιρροή του συγκεκριμένου σχολείου στη ζωή και στην καριέρα μου, όταν επέστρεψα στο 1<sup>ο</sup> Γυμνάσιο ως καθηγητής πλέον και έχοντας ως συναδέλφους εκείνους που εγώ ο ίδιος είχα καθηγητές, όπως είναι η κα Μυσίρη.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις προαναφερθείσες Διευθύντριες κα Μυσίρη και κα Θωμά, καθώς και όλους τους συναδέλφους μου για όλες αυτές τις πολύτιμες στιγμές και εμπειρίες που έχουμε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Πλέον συνεχίζω να υπηρετώ το «ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟ» Γυμνάσιο Μεγάρων ως καθηγητής Φυσικών μαθημάτων και προσπαθώ με ευσυνειδησία να συμβάλλω στον καθημερινό αγώνα, τόσο των διδασκόντων όσο και των μαθητών, για την πραγμάτωση όλων των στόχων του, ιδιαίτέρως σε αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε.

Ευχαριστώ,  
Ιωάννης Μουρτζούκος